

## Het was een heel leuke dag de fietstocht op 1 juli 2017

Om 8 uur hebben Nadine en Freddy alles klaar gemaakt voor broodjes koffie enz,  
om 9.30 uur zijn Lut en Mieke komen helpen  
er was heel hard aan regenen  
wat gaan wij doen aflassen of doorgaan met fietsten  
op internet zeggen ze op de middag beter weer  
dus hebben wij gewacht tot op de middag dan zijn wij vertrokken met een  
korte rit van 37 km  
om 10 uur is Marie-Jose en Fred Lami aan gekomen en Robert en Francine  
10.15 uur zijn Karin en Tony aangekomen en daarna Michel  
wij zijn vertrokken rond 11.30 uur zonder regen  
na een uurtje had Michel beetje problemen met versnellingen en remmen  
er zijn 3 vrouwen bij Nadine gebleven Marie-Jose, Karin en Francine  
namiddag zijn Liliane en Bruno ook gekomen ze zijn bij Nadine gebleven  
om 13 uur zijn de fietsers aangekomen in domein Gavers wij hebben daar gegeten en  
gedronken  
om 14.15 uur zijn wij terug vertrokken maar dan begon het moeilijk te worden voor  
sommige fietsers veel hellingen om 15 uur zijn Mieke en Michel een vlakke rit naar  
Aspelare gereden naar café uilenspiegel ze waren daar rond 15.30 uur  
wij zijn toen met 5 personen de moeilijke hellingen genomen was heel tof om te zien door  
een verkeerde manoeuvre tussen Fredje en Lut is Lut gevallen beetje schaafwonde aan de  
knie.  
Wij aangekomen rond 16.30 uur café uilenspiegel en blijven plakken tot 17.45 uur

Een dikke proficiat aan Roger die heeft het heel het parcours gereden met mini fiets

s' avond zijn wij met heel de groep gaan eten

( kort samen gevat ) was een toffe en leuke dag en veel gelachen

groetjes van Freddy en Nadine

