

## Geleide wandeling door Japanse tuin op zondag 5 augustus om 14u45.

Er waren 24 dove geïnteresseerden plus gebarentolk opgekomen. Klokslag om 14u45 start de wandeling met veel uitleg door de liefvallige gids.

Dit jaar viert de Japanse tuin 20 jaar bestaan en is de grootste van Europa.

Het is met een oppervlakte van 25.000m<sup>2</sup>. Deze tuin is door de Japanse professionele aangelegd. Dankzij de goede vriendschappelijke banden tussen Hasselt en Japan. Het gebeurde in 1992. We wandelden rustige door de stromende

berggriviertjes,  
rotspartijen,  
Kerselaars,  
Theehuisjes en het  
watervalletje. Wie  
'n goed evenwicht  
heeft, kan over de  
rotsen lopen via  
waterval. Bijna  
iedereen deden  
mee. Daar werden  
zij gezuiverd door de  
geest. Een van de  
regels om stenen in  
de tuin te plaatsen is  
het gebruik van veel  
en oude stenen.



Het basisidee achter deze tuinen ligt vele rituele van het Japanse leven en een aantal gemeenschappelijke gebruiken. Hier kan ik niet alles neerpennen wat de gids allemaal heeft verteld want het is lang verhaal. Dus de wandeling eindigde om 16u45. Er was daar geen drankgelegenheid te vinden wegens religie. 'N echt respectvolle mentaliteit.

Japanse filosofie, het Boeddhisme 'n belangrijke rol in het Japanse denken.

Dan namen we de bus terug naar de stad en gingen eten in het eetcafé "Het Borrelhuisje". De anderen gingen met voldaan terug naar huis. De volgende programma volgt op zondag 19 augustus wandelzoektocht in Mechelen.

Verteld door Rosa Serron