

## Wandeling te Zolder - 29 januari 2012

Rond 10 u kwamen twintig verkenneren samen in het gezellige café van domein Bovy Bolderberg in Zolder. We mochten vier nieuwkomers begroeten. Myriam en Barbara, twee Limburgse meisjes geven les aan doven tussen zes en twaalf jaar. Ze zijn zelf horend maar kennen en begrijpen de gebarentaal heel goed. Robbie en zijn Italiaanse vriend wonen in Maasmechelen.

Blijgemutst en gewapend tegen de kou startten we onze wandeling om 10.30 u. Het traject was een prachtige combinatie van vijvers, natuurgebied, heide en dennenbos. Onderweg kwamen we voorbij het kasteel van St.-Paul.

Boven op de Bolderberg werden door Lambrecht Hoelen omstreeks 1673 uit devotie voor het heilig Kruis van Nazareth een kapel en kluis (verblijfplaats) opgericht. Hij besloot er de rest van zijn leven in gebed door te brengen. In 1679 stichtte paus Innocentius XI in de kapel van de Bolderberg de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Lorette. De kapel groeide dra uit tot een drukbezocht bedevaartsoord. Het complex werd door kluzenaars bewoond tot 1880. Vanaf 1960 stonden de gebouwen leeg en waren ze het doelwit van vandalen. Uiteindelijk verwierf baron de Villenfagne de Vogelsanck de Kluis. Hij besloot de gebouwen in ere te herstellen en richtte daarom in 1986 de Commanderie van de Kluis van Onze-Lieve-Vrouw van Lorette op. De Kluis bestaat uit een centrale kapel (1673) met daarnaast een tweedelig woonhuis (19de eeuw), een kleine toren (waarschijnlijk de oorspronkelijke kluzenaarswoning) en een 19de-eeuwse stal.

Vanaf de Bolderberg heeft men een mooi uitzicht op het kasteel en het domein Terlaemen, dat aansluit bij de Bolderberg en het domein Vogelsanck.

'k Vergeet bijna te vertellen dat we op ons parcours witte kangoeroes gezien hebben. Velen onder ons dachten van ver dat het witte konijnen, grote witte muizen, witte katten, geverfde kangoeroes, ... waren, niemand had ooit al een witte kangoeroe gezien. De afwezigen kunnen de dieren bewonderen op de fotomontage van Marc Boen.

Op het einde van onze wandeling kwamen we terug aan op het domein. We werden opgewacht door Jean en Mady en door Guy Sneyers, die samen met ons nog één (of twee, drie, ...) goei pinten gedronken hebben. Bedankt Ivo voor de geslaagde wandeldag !

*Pat*

[zie ook fotoalbum](#)