

Wandeling te Hamme-Driegoten - 19 februari 2012

Op zondag, 19 februari, kwamen we samen voor een wandeling van meer dan 14 km met onze bekwame gids Georges De Clercq maar de wandeling was anders want het cultuur en de oversteek met boot waren nooit voorzien in het geplande programma van wandelingen. Wat opviel is dat Jella opdook na haar zeer lange afwezigheid. We heetten haar welkom.

Zoals voorzien, waren alle tavernes dicht in de omgeving op zondagvroeg. Dan vroeg ik aan Steven om enkele tavernes aan te kloppen. Hij ging akkoord op voorwaarde dat ik hem koffie gaf als hij erin slaagde om een taverne open te krijgen. Hij probeerde het. Een taverne deed open voor ons dankzij zijn bekwame overtuiging. Dan gingen we, meer dan 19 deelnemers, binnen om warme dranken te genieten vooraleer we het avontuur begonnen. Zoals beloofd, kreeg Steven koffie van mij.



We staken De Schelde over met het veer van de ene oever naar de andere te Hamme. Het nam 5 minuten in beslag. Het is gratis. Dan stapten we op een altijd geasfalteerde pad van tenminste 15 km langs de oever met een mooie uitzicht op de landschap en dorpen. De nadeel is dat er veel fietsers waren op het pad die goed geschikt is voor hen. Vandaar dat we zich altijd op de zijde hielden. Maar het verliep aangenaam voor ons.

Na het middageten te Mariakerke, zagen we de majesteuze grafsteen van de schrijver Emile Verhaeren naast het fiets- en wandelpad te St Amands. Daar stond we stil en de foto's waren er genomen. Hij was een bekende schrijver in de Franse letterkunde. Hij was een Vlaming die in het Frans schreef. Men had voorgesteld om hem in Pantheon in Parijs te begraven. Het is een begraafplaats voor beroemde Fransen. Maar zijn gezin verweepte de voorstel. Nu rust hij in zijn geboorteplaats (St Amands). We zagen het huis waar hij geboren werd. Ernaast ligt het museum van Emile Verhaeren. Tot onze teleurstelling was het gesloten op die datum. De straat was zeer mooi met oude huizen en beelden op huizen. Dan keerden we terug naar de andere oever vanuit St Amands. Dan liepen we zeer lang tot het eindpunt onder bedrieging van zwarte wolken. Om die tijd waren er praktisch geen fietsers. Misschien waren ze vermoeid na het fietsen in de ochtend. Na onze aankomst aan het eindpunt, begonnen veel hagelbuien te vallen terwijl we in een taverne zaten.



Zeker was het een leerzame wandeling want er was een combinatie van wandelen met cultuur, wat interessant was voor ons allemaal. Bedankt Georges De Clercq. (G.L)

[zie ook fotoalbum](#)