

Wandeling Pailhe op zondag 29 juli 2012

Aan de kerk van Pailhe komen we met 14 wandelaars samen. Omdat we vorige week op wandelweekend waren, zijn we nu met een uitzonderlijk kleine groep mensen. Dat is ook eens plezant, voor de afwisseling. 'Pailhe' wil zeggen : 'klein weiland'.

Het weer is ideaal : zon, wind, geen regen. Iedereen is goedgezind. Op onze wandeling komen we een mooie hoeve tegen : 'Les Goffes'. 'Goffe' is een veel voorkomende plaatsnaam in Wallonië en betekent 'modder- of waterkuil in de weg'. Ja, modderkuilen komen we vaak tegen. Eén van onze leden doet zelfs een 'vrije val' in de modder. Dan is hij ineens gedoopt. We passeren de mooie Lourdesgrot en het kasteel van Saint-Fontaine in een zeer pittoreske omgeving. Volop genieten we van een prachtig landschap met vijvers, bossen en weiden.

Daar zien we een opvallende boom, omringd door verschillende steenblokken. Het is middag, dit is de ideale picknickplaats !

Onderweg steken we een klein water over. Het is best leuk eens 'pootje te baden'. De ondergrond is wel wat glad. Te laat opgemerkt, één van onze vrouwtjes is al uitgegleden.

Nu komen we aan het kasteel met park van Modave. Daar blijven we even ter plaatse. Deze plek is uniek door de omgeving en de architecturale schoonheid van de gebouwen. Ook op cultureel vlak worden er heel wat tentoonstellingen en evenementen georganiseerd. Het kasteel is gebouwd op een hoge rots. Sommige delen ervan stammen uit de 13de eeuw. Het kasteel van Modave speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Condroz en kreeg het bezoek van vooraanstaande personen.

In 1941 werd het domein aangekocht door de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij om het belangrijke waterwinningsgebied te beschermen. Een belangrijk deel is al meer dan 25 jaar beschermd als natuurreservaat. Het andere deel valt onder het bosbeheerstelsel met respect voor de uitzonderlijke waarde van deze plaats.

We passeren nog een opmerkelijke rotsformatie en het mooi beboste panorama van de vallei van de beek van Pailhe. Na een tijd bemerken we grote bewerkte akkers, maar nog altijd een open vergezicht. Verder zien we drie kruisen met de namen van de leden van het Geheim Leger, gesneuveld tijdens de gevechten onder de kogels van de SS.

Om 17 u zijn we terug aan het startpunt. Samen rijden we met de auto's naar Modave om op een gezellig terras nog wat na te praten. Sommige mensen rijden huiswaarts, sommigen blijven ter plaatse een frietje of iets anders eten.

Pat

[zie ook fotoalbum](#)