

Verslag Wandeling in Oud-Turnhout op zondag 30 september 2012

Tussen 9.30 u en 10 u verzamelen zich 18 verkenneren in het café 'De Djoelen' in Oud-Turnhout. Voordat Ivo een woordje uitleg geeft, groet hij Ria Van Peer, die we al een tijdje niet meer gezien hebben op onze wandelingen, en Gerda Backman, die ook al lang niet meer mee gewandeld heeft en nu zelfs met de fiets gekomen is. Van harte welkom, natuurlijk ook aan alle andere aanwezigen !

We vertrekken aan de Sint-Bavokerk in Oud-Turnhout. Tot 1850 behoorde dit dorp bij de stad Turnhout. Het weer is schitterend ! Het parcours is heel afwisselend : veldwegen, bossen, heide, vijvers ... De vijvers zijn oude kleiputten die werden geëxploiteerd door een ondertussen gesloten steenbakkerij.

Buiten op een terras eten we onze picknick op. Zalig genieten van de herfstzon ... !

In de namiddag kijken we even rond in het bezoekerscentrum 'De Liereman' : je kan daar alle informatie vinden over het natuurreservaat : plan, foto's, brochures, Aan het centrum is ook een terras waar sommigen onder ons iets drinken. Daarna trekken we verder. 'De Liereman' is één van de oudste natuurreservaten in Vlaanderen. Het werd al in 1940 beschermd. Het is een stiltegebied dat vroeger bestond uit grote heidevlakten. Nu staan er enkele Kempische langgevelhoeven.

Deze plek is bijzonder aantrekkelijk voor vogels. 'De Liereman' en het kleinere natuurreservaat 'De Korhaan' hebben een bijzonder gevarieerd vogelbestand. Tijdens onze tocht passeren we een verhoogd vogelobservatiepunt, vanwaar je een prachtig uitzicht krijgt over de weidse beemden, de vroegere Reenheide.

Op het einde van onze wandeling kunnen we alweer genieten van het mooie weer en een drank of ijsje op een terras van een ijssalon. Het was een prachtige wandeldag en rond 18 u keren de meesten onder ons huiswaarts.

Pat



zie ook fotoalbum