

## Verlag Fietstocht rond Mechelen op 19 mei 2012

Prachtig weer ! Met 22 genieters zijn we rond Mechelen gereden .

Ondanks het dreigende weer waren er 22 moedige mensen die de fietsmicrobe te pakken hadden. De tocht van 40 km werd in een vlot tempo afgelegd. !

Onderweg maar 2 keer gestopt om te eten en te drinken. Nee, drie keer... voor Paul die graag ijsjes lust nog even een tussenstop in Mechelen centrum. Ik moet proficiat zeggen tegen de oudste van de groep, Marcel, die heeft de afstand zeker dubbel gedaan (heel het parcours met een kleine versnelling gereden !).

's Avonds zijn wij gezellig met de groep gaan eten tot in de late uurtjes  
Ze werden beloond met veel zon en veel fietsgenot.  
Het was een fijne dag met een leuke groep.

PS. een woordje van dank aan de 4 wegkapiteins, seingevers Nadine en Lia, de laatste man Lami en wegkapitein Al.

Sportieve groeten en tot volgend jaar (fietstocht rond Lier).

Freddy Dams



[zie ook fotoalbum](#)