



« Ik ben de verrijzenis en het leven. »

God heeft voor altijd in zijn liefde opgenomen

Zuster Richardis

Margareta Meyfroidt

Ze werd geboren te Rumbeke op 22 oktober 1915,
werd geprofest als

Zuster van Liefde van Jezus en Maria op 19 maart 1947.

Ze overleed te Eeklo op 19 maart 2016, omringd
door het liefdevol gebed en de zorgen van haar medezusters.

Dit melden u:

Zuster Valsala George,
Algemeen Overste van de Zusters van Liefde J. M.

Zuster Birgit Goslain,
Provinciaal Overste van de Nederlandstalige provincie

De zustersgemeenschap Maria-ten-Doorn te Eeklo

De families Meyfroidt-Wyckhuize, neven en nichten

Onze oprechte dank gaat naar Dr. Schockaert
en de medewerkers van Maria-ten-Doorn.

**Wij nodigen U uit om samen met ons de uitvaartliturgie
te vieren in de kapel van O.L. Vrouw-ten-Doorn,
Zuidmoerstraat 125 te Eeklo,
op ZATERDAG 26 maart 2016 om 10.30 uur.**
Aansluitend volgt de teraardebestelling
op de stedelijke begraafplaats.

Samenkomst en begroeting in de kapel vanaf 10 uur.

Maria-ten-Doorn
9900 Eeklo, Kloosterdreef 1

Rouwcentrum Tieberghien - Tielstesteeweg 27- 9900 Eeklo - 09.377.21.66



*"Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn."*

Wij gedenken dankbaar



Zuster Richardis

Margareta Meyfroidt

Zij werd geboren te Rumbeke op 22 oktober 1915,
werd geprofest als Zuster van Liefde van Jezus en Maria te Gent
op 19 maart 1947 en is opgenomen in de liefde van de Vader
op 19 maart 2016 te Eeklo,
omringd door de liefde van haar medezusters en personeel.

De Zusters van Liefde van Jezus en Maria,
de zusters en het personeel van Maria-ten-Doorn te Eeklo,
de families Meyfroidt-Wyckhuize.
Zusters van Maria-ten-Doorn, Kloosterdreef 1, 9900 Eeklo.

Nu kom ik thuis

Uw liefde heb ik als brood gegeten,
als wijn was de sterkte die Gij mij gaf.

Laat mij nu eeuwig uw namen zingen,
en wonen in uw barmhartigheid.

Gij maakt mij vrij, Heer, ik zal U kennen,
Gij tilt mijn hart in uw zuiver licht.

Gij houdt mij diep in uw hand geborgen,
uw lippen zoenen mijn ogen dicht.

Gij hebt mij lief en Gij draagt mijn leven
door de dood naar het nieuwe huis.

Mijn Heer en mijn God, nu kom ik thuis.

Ps 27 (Aleidis Dierick)